

[NYHETSREVY2/2014](#)

FRIA BILDNINGEN TÄVLAR MED UNIVERSITETEN I SCHWEIZ



Bild: Katarina Drugg, Mona Riska och Nina Söderlund från CLL tillsammans med vuxenutbildaren Moritz Strähl från Schweiz. Foto: Pekka Tenhonen

Hård konkurrens inom vuxenutbildningen i Schweiz

Universiteten i Schweiz konkurrerar inte med varandra inom vuxenutbildningskurserna. I ett land med tre språk väljer kursdeltagarna kurser på eget språk och därefter också universitetet. Däremot är konkurrensen hård mellan folkhögskolor, som erbjuder samma kurser men marknadsför sig mycket effektivare. Likaså kan kurskraven för samma examen vara lättare inom fria bildningen.

Moritz Strähl arbetar med vuxenutbildning vid Basel universitet i Schweiz. Hans titel lyder Wissenschaftlicher Mitarbeiter och han talar flytande svenska. Strähl ville få nya impulser i sitt arbete och ansökte om Grundtvig-finansiering för en resa till Finland. Finansieringen beviljades, och under fem intensiva dagar i både Helsingfors och Åbo bekantade han sig med den finska vuxenutbildningen. I Grundtvig-programmets anda både gav och fick han nya impulser i Finland, bland annat på CLL.

Utmaningarna inom vuxenutbildningen i Schweiz handlar om pengar, kurskrav och marknadsföring.

– Ett problem är att våra kursprogram måste vara självfinansierande. De kostar därför ganska mycket. Det finns kurser som är lätta att få fulla, men andra har det svårt när det gäller områden som inte ger ett bra jobb, som skulle ge råd att betala dyra kurser. En annan utmaning är att vi har olika krav på kurser, universiteten kräver mera för samma kurs än en folkhögskola. Kursisterna går då hellre till en folkhögskola där de behöver göra mindre för samma sak. Priserna är i stor utsträckning de samma. Ett Masters-program som tar fyra terminer kostar 15-16 000€, säger Strähl.

Fria bildningen satsar mer

Fria bildningen är snabbare och bättre på marknadsföring och syns således bättre.

– Folkhögskolorna vill och måste bygga upp en vidareutbildning, det är en viktig del som blir allt viktigare, och de satsar mera på det. De är bättre på marknadsföring och får mera pengar för det. Det syns bra på mässor där vi t.ex. har en liten utställningsmonter och folkhögskolorna har en tio gånger större. Dock är det fortfarande så att universiteten i Schweiz har högre status. Men folkhögskolor strävar efter att man ska få doktorera där också, samtidigt som universiteten försvarar sig så gott det går och försöker motarbeta detta.

Universitetens fördel är bra status. Folk tycker om att avlägga kurser på universitet, framför allt människor som inte har universitetsutbildning.

– När du har en bra yrkeserfarenhet så är det faktiskt den enda möjligheten att få akademisk grad och därför har vi bättre möjligheter att få deltagare än folkhögskolor.

Nya idéer efter vistelsen i Finland

Vistelsen i Finland gav Moritz Strähl mycket nya idéer, erfarenheter och planer om kommande samarbete med finska aktörer.

– Öppna universitetet finns inte alls i Schweiz och det är så spännande. Vi har nog talat om att universiteten måste öppna upp undervisningen, men det tar tid. Det var intressant att få höra om universitetens tredje uppgift i Finland, om att gå närmare människan, i samhället.

Strähl berättar att det i Schweiz diskuteras mycket om att det går stora summor pengar till universitet och att samhället måste och vill få tillbaka något av det. Vidareutbildning kunde vara lösningen.

Pekka Tenhonen