

## [NYHETSREVIJ4/2013](#)

### **POSITION NORDLAND – EN HÄLSNING FRÅN BODÖ**



*Jessica Aspfors är tjänstledig från Åbo Akademi för att arbeta på Universitetet i Nordland (UiN), Bodö – belägen i det vackra landskapet kring polcirkeln.*

I mitt arbete vid pedagogiska fakulteten, ÅA, har jag under de senaste tre åren haft ett nära samarbete med CLL kring genomförandet av Osaava Verme-mentorsutbildning. Vid UiN har jag fått fortsätta jobba med det jag brinner för, nämligen mentorskap eller ”veiledning” som det heter här. Som bäst ansvarar jag för en veilederutbildning omfattande 15 sp med 30 deltagande lärare som jobbar inom barnträdgård, grundskola eller andra stadiets utbildning. Utbildning i veiledning erbjuds både till lärare som handleder lärarstudenter på praktik och till lärare som fungerar som mentorer för nyutexaminerade lärare.

I Norge där avstånden många gånger är stora p.g.a. det bergiga landskapet, har UiN inriktat sig på att erbjuda utbildningar på nätet. Universitet har som mål att vara bland de främsta i landet när det gäller satsning på flexibel utbildning och pedagogiskt bruk av IKT. Det här har för mig som lärare varit mycket spännande och lärorikt. Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) samlar studenter från hela landet för 60 sp ämnes- och yrkeslärarstudier helt och hållet på distans med undantaget för en startsamling. Studierna byggs upp i form av ett årshjul på lärandeplattformen Fronter med månatliga nätföreläsningar och arbetsuppgifter. Här finns det mycket vi i Finland kan lära oss. I övrigt upptas arbetstiden som Førsteamanuensis (Associate Professor) av forskning och utveckling. Ett område som en finländare snabbt märker av är också det stora intresset för det finländska utbildningssystemet och lärarutbildningen.

UiN med sina tre campusområden (Bodö, Helgeland och Vesterålen), fyra fakulteter, 6000 studenter och 600 anställda erbjuder en stimulerande miljö att arbeta i. Trots sin nordliga position är avstånden till andra universitet inte långa då flygtrafiken är väl utbyggd. Den lilla

staden Bodö är, liksom UiN, i en dynamisk och expansiv fas. Det här märks inte minst på bostadsmarknaden där det råder bostadsbrist, framförallt för studenter. Vid studiestarten i höst var det tyvärr många studenter som fick börja sina studier med att sova i sovsal på universitetet.

På fritiden i Bodö går man naturligtvis på tur! Det finns oändligt många fina vandringsleder och platser att se. Keiservarden är den kanske mest kända och lättillgängliga, från vars topp man inte bara kan se Bodö stad utan ända till Lofoten. Vill man se landskapet från havet är naturligtvis Hurtigruten ett måste. Båtarna trafikerar nord – och söderöver dagligen. Den som är intresserad av fotboll kan följa med Bodös stolthet ligafotbollslaget Bodö/Glimt. Föredrar man hellre aktiviteter inomhus finns nordlands största shoppingcenter City Nord att tillgå, flera träningscenter osv. Under 2014 kommer staden också att kunna stoltsera med ett helt nytt kulturkvarter ”Stormen”, den största utbyggnaden i stans historia, som bl.a. inkluderar ett modernt teater –och konserthus samt bibliotek –och litteraturhus.

Oljeriket Norge är ett gemytligt land att bo i. Språket ställer, för det mesta, inte till några större problem, även om man kanske kan märka en tendens till försämrade kunskaper i grannspråken. Människorna är trevliga, tillmötesgående och gästvänliga. Den största kulturkrocken, från en finländsk synvinkel, är förmodligen avsaknaden av den varma lunchmaten som istället är ersatt av medhavd ”matpakke”, ofta i form av smörgåsar.

Inte för inte blev Bodö i år nominerad som ett av de 20 bästa resmålen i världen av *National Geographic*. Likaså rankade *Huffington Post* staden en andra plats på listan över 30 episka städer som du bör besöka före du fyller 30. Oavsett – Bodö är definitivt värt ett besök.

*Hilsen*  
*Jessica Aspfors*